

ELEONORA-POSTEN

*Lovö Hembygdsförenings tidning
Nummer 1, April 2010, Årgång 19*



Våren är här (bevis på sid 2)



FOTO: OVE WESTERBERG

Våren är här!

Nu går det fort – snön smälter, åkrarna ligger svarta, luften är mild. Det är dags att gå ut och möta vårens fåglar på Lovö. Sven-Erik Schultzberg, en ornitolog som har full koll på vad som händer i fågelvärlden på Lovö, vill berätta om vilken fantastisk ö Lovön är även i ett fågelperspektiv!

Han är ute och spanar mer eller mindre varje vecka på ön med tubkikare och bil. Här följer merparten av vad han sett och hört under 2010.

Tidigt i januari dök plötsligt en flock på ca 25 tallbitar upp vid kyrkan, den 8 januari landade en turkduva på kyrkogården, en kungsörn i ensamt majestät dök upp vid Prästvik den 4 februari och den 19 mars landade 3 havsörnar på isen vid Lambarudd, hungriga och väntande på mat från de pimplande fiskarna. Den 17 mars låg inte mindre än 21 svarta sjöorrar utanför Lambarudd och väntade på att sträcka norröver. Under hela vintern har folk vid Sötvattenslaboratoriet ordnat en matningsplats för främst en rördrom, men dit hittade även snösiskor och gråsiskor.

forts sid 15

Kära medlemmar!

Förebilder påverkar våra tankar. Mina globala förebilder är bl.a. Nelson Mandela, Edward Said och David Korten. Gemensamt för dem är en grundläggande demokratisk livshållning, som den till exempel uttrycks i FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna. Artikel 1 lyder: "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap". Om den tillämpades skulle hela världen förändras. För min del har det inneburit ett långvarigt aktivt engagemang inom Amnesty International.

Nelson Mandela behöver inte presenteras. Edward Said var författare och professor i jämförande litteraturvetenskap vid Columbia-universitetet i New York. Med mod och envishet hävdade han demokratis principer tills leukemin alldeles för tidigt tog hans liv.

David Korten var tidigare professor vid Harvard Business School och reser nu runt och föreläser med bl. a. 30 års erfarenhet av biståndsarbete som grund. Han säger egentligen självklarheter: Välfärd betyder att man är frisk, har en fin familj, ett meningsfullt arbete, att även miljön mår bra och att det är fred. Nu överutnyttjas världens resurser på de ekologiska systemens bekostnad och oljan kommer snart att ta slut. Varje matkalori vi konsumerar kostar genomsnittligt åtta energikalorier att producera. Äpplen kommer från Argentina, rosor från Kenya, lammkött från Nya Zeeland etc. Paprika från holländska växthus med stenullsbedd, enbart konstgödsel och uppvärmning året runt kostar 30 energikalorier för varje matkalori paprika! Det håller inte. Produktionen måste organiseras mer regionalt och lokalt, t.ex. på Lovö. Färre ridhästar och fler växthus med riktig jord och vackra naturliga fält för brödsäd, grönsaker, rotfrukter och betesdjur.

Mina förebilder inom Lovö Hembygdsförening är Berit Wallenberg vars devis finns på vår hemsida: "En hembygdsvän får aldrig ge upp, aldrig sitta med armarna i kors och absolut inte nöja sig med att bara bli förargad över vandalernas framfart", Ulrika Wesslau, som är den bästa ordförande Hembygdsföreningen haft och Kylli Johannisson, den kloka som fortfarande ordnar det mesta.

Min vision av framtidens Lovö är att min fru Eva och jag kan handla mjölk, ägg, kött, grönsaker och blommor i gårdsbutiken vid prästgården.



Bertil Ottoson

Vad händer på Förbifartsfronten?

Du som var med vid årsstämman fick en rapport om läget i kampen mot Förbifart Stockholm. Rapporten repeteras kortfattat inledningsvis och sedan ger jag litet information om de ideella organisationernas arbete mot Förbifarten under valrörelsen.

Just nu arbetar Vägverket (VV) med detaljerade arbetsplaner, bl.a. för två trafikplatser på södra Lovö, vid Edeby och Tillflykten. Man anser sig ha Regeringen bakom sig för placeringen, men det är helt fel. Därför har vi med hjälp av Advokatfirman Björkman skrivit till VV med budskapet att om man håller fast vid trafikplatsernas placering kommer vi att överklaga hela arbetsplanen.

Vi har också tillsammans med andra organisationer och privatpersoner ansökt hos Regeringsrätten om rättsprövning av hela projektet Förbifart Stockholm. Vägverket och Regeringen har nämligen i planerings- och beslutsprocessen gjort flera rättsliga fel, till exempel brutit mot EU-direktiv som gäller som svensk lag, mot Miljöbalken och även mot själva Regeringsformen. Advokat Johan Öberg sköter vår talan i Regeringsrätten och vi delar på kostnaderna.

De juridiska processerna pågår och vi har just nu inga rapporter om hur de går. Men vi sitter inte bara och väntar som på Godot. Nu pågår ett samarbete mellan alla organisationer som i olika sammanhang har protesterat mot Förbifart Stockholm, ett 40-tal! Det första mötet den 1 mars samlade 44 representanter från 25 organisationer. Mängder av idéer protokollfördes för vidare förädling. Men vi var överens om att varje organisation huvudsakligen fortsätter sitt ordinarie arbete mot Förbifarten.

Vi ska ”bara” samverka om några få viktiga aktioner, till exempel att den 1 april ge ut en skämttidning, Trafikverket.es. Den ska spridas i ganska stor upplaga på flera platser i Stockholm. Samtidigt, den 1 april, föds den nya myndigheten Trafikverket (webbplats trafikverket.se) med uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverket kommer

att omfatta verksamheten vid nuvarande Banverket, Vägverket och vissa verksamheter vid SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Vårt budskap i tidningen ska vara att den nya myndigheten inser sina tidigare misstag och kommer nu att följa Riksdagens beslut på transportpolitikens område, till exempel att avskryva planerna på Förbifart Stockholm. I stället kommer man att satsa stort på kollektiva transporter.

Idén kom från en mycket ung flicka, Fältbiolog. Det känns bra att det finns så unga människor som tänker globalt på utsläppen av växthusgaser och hotade ekosystem. Om vi alla gjorde det skulle inga Förbifarter kunna byggas.

En annan idé är att konstruera ett positivt alternativ till Förbifart Stockholm, baserat på kollektiva transporter. Kontakter med trafikforskare och stadsplanerare kommer att ge material för en text, som kan användas av alla våra organisationer och i många sammanhang.

För vår egen del fortsätter vi vykortkampanjen där vi kräver att Mona Sahlin ska påverka partikollegorna i Storstockholm att följa partiprogrammet och partiets övriga beslut i miljöfrågor. Varje gång jag träffar folk från någon ideell organisation får de några vykort. Mona har nog fått uppåt tvåtusen oönskade kort. Denna Amnesty-metod att skriva till beslutsfattare är dokumenterat effektivt.

BERTIL OTTOSON

Utsnitt ur skämttidningen som spreds den 1 april.



Prästgårdstvist

(fortsättning från Eleonora nr 4)

Ska man eller ska man inte följa reglerna i "Gudslånet – prästlönetillgångar i Svenska kyrkan"? Nu är det nästan klart.

Sedan den 12 oktober hade vi väntat på svar från Stiftsfullmäktige på vår skrivelse om vilka regler som gäller för stiftets Egendomsämnd (SEN). Ska man eller ska man inte följa reglerna i "Gudslånet – prästlönetillgångar i Svenska kyrkan"? Yrkandet var att om samma regler ska gälla inom hela Svenska kyrkan så måste Stiftsfullmäktige ompröva beslutet att säga upp familjen Rydström för avflyttning den 10 mars 2010.

NÅGRA DAGAR INNAN Hembygdsföreningens årsstämma ringde jag Birgitta Ödmark (BÖ), den jurist som hanterar alla ärenden ställda till Stiftsfullmäktige och som obligatoriskt ska förberedas av Stiftsstyrelsen. Jag anmälde missnöje med att inte ha fått någon information rörande vår skrivelse av den 12 oktober.

BÖ förklarade dröjsmålet. Ärendet vilar till efter årsskiftet då en ny institution, Egendomsutskottet (SEU), övertar SEN:s funktion i stiftet. Förändringen innebär att SEU underställs stiftsstyrelsen, som då får möjlighet att korrigera beslut som inte stämmer överens med

Svenska kyrkans regler och övergripande policy. Samtliga ledamöter i SEU är nya utom ordföranden, som stannar kvar från SEN-tiden.

Detta är sensationellt. Vi har lyckats avsätta en kyrklig institution genom att bevisa dess inkompetens, nonchalans och arrogans mot familjen Rydström.

STIFTETS PLAN ÄR nu att Arrendenämnden först ska besluta om ett nytt arrendebelopp. Det blir den 26 april på Klockargården. Förhandlingen inleds med att stiftet anordnar en s.k. syn, vilket innebär att särskilt kunniga personer utses att besöka gården och anteckna allt som har med själva arrendet att göra. På min fråga svarade BÖ att synen kommer att omfatta hela gården och alla byggnader – allt från diken till ladugårdstak.

Sedan ska stiftet fatta det slutgiltiga beslutet. BÖ tror att alla kommer att bli nöjda med beslutet. Det innebär att prästgårdens jord inte kommer att säljas och att familjen Rydström kommer att fortsätta driva sitt ekologiska lantbruk.

BERTIL OTTOSON

Fartygshistoria i Drottningholm



Under ett antal år låg Verona i Drottningholm. Hon var byggd 1905 som seglande pråm i England sk.Thames barge. Mycket grundgående endast 70 cm

och helt flatbottnad för att kunna stå på botten vid ebb. Veldig vanlig för transport av gods på Thamsen och längs med kusterna. För att kunna segla trots sin flata



botten sänkte man ned svärd på sidorna. Den karaktäristiska riggen var mycket ändamålsenlig med sin fällbara mast, för att lätt kunna ta sig under broar, och den lilla

mesanriggen, som skotad ute på rodrets akterkant förstärkte manövrarna, då även segelplanet hjälpte till att styra fartyget.

Hon seglades av Ralph Erskine

med familj och när hon inte låg för-töjd under vintern och tjänstgjorde som arkitektkontor var de ute och seglade i stockholms skärgård, även då som arkitektkontor. Hennes grundgående skrov visade sig ytterst lämpligt för skärgården och döm om segelbåtskepparnas förvåning då de i godan ro seglade efter ett stort segelfartyg in i trånga passager men helt plötsligt upptäckte att de inte hade vatten nog under sin egen köl!

Min far Ilhan Koman kom till Sverige 1958 och fick genom en god vän kontakt med Ralph. Han började arbeta med Ralph och efter att ha träffat min mor Kerstin Zeinow, bosatte de sig på malmen och bodde där fram till 1964. När de behövde en ny bostad beslutade de sig för att köpa en segelskuta stor nog för att rymma en hel barnfamilj. Var det möjligt att få plats med ett arkitekt kontor i en seglande barge så kunde man väl inreda till en bostad i en segelskuta.

Mina föräldrar köpte Hulda hösten 1964 då hon lagts upp i hemmahamnen Grundsund efter att gjort sin sista resa med spannmål. Därefter gick de upp genom Göta älv och vidare till Sjötorp för att ligga under vintern vid ”Sjötorp Varv och Docka” och bygga om lastrummet till bostad. Sommaren därefter fortsatte de resan till Drottningholm

Hulda är byggd 1905 på kravell furu på furu. Dvs hon har furubordläggning på furuspant. Längd 25m

bredd 6,7m djupgående 2,5m och msthöjd 26,5m. Deplacementet dvs vikten ca150 ton, lastkapacitet var 145ton. Hon hade ingen maskin från början utan var endast seglande, skonarriggad och förde 370 kvadratmeter segel. Det är för övrigt precis samma rigg som nu när hon återfått sitt gamla utseende. Första maskinen fick hon installerad 1920 och den var på ca 25hkr. Det var med andra ord endast en hjälpmaskin vilken användes då det inte blåste något. Om vinden var gynnsam och det var dags att lägga till vid kaj, föredrog man att använda seglen, eftersom det var något man litade på.

Det var ett självklart val att gå till just Sjötorp för ombyggnaden eftersom Hulda var byggd där. Nu fick mina föräldrar möta några av de skickliga hantverkare som varit med och byggt de välkända sjötorpsskutorna. De bodde i Sjötorp under en vinter och min storasyster Catrin som är det äldsta av oss barn fick gå i skolan där.

Väl hemkomna till Drottningholm fick hon dela kajplats med Verona. Det väckte en hel del nyfikenhet när det blev känt att en barnfamilj bodde ombord och det blev också mycket riktigt hembesök av barnmorskan. Hon tvekade inför att komma ombord men kunde ändå konstatera, att hon sållan sett så smutsiga fötter och så friska barn! Nåväl det utlåtandet var väl mest baserat på att hon var lättad över att inte behöva gå ombord!

På en brygga lite närmre bron fick även Olle och Inger Strandberg en plats för sin motorseglare Eloise som är byggd 1969 på Oxelösunds varv.

I mitten av 70 - talet bildades Drottningholms båtklubb och strax därefter fick även Magnus Wahlgren plats med Biscaya, byggd 1933 som vedettbåt åt marinen på Göta verken. Hon är nitad och byggd i 3 m sektioner, varje sektion varmgalvaniserades och sammanfogades sedan till ett helt skrov.

På bilden kan vi se alla fartygen inne i hamn utom Biscaya som under denna tid brukade ligga utanpå Verona. Här kan man se Veronas karaktäristiska rigg med spristång på stormasten och babords sidosvärd i upphissat läge.

På Huldass utsida kan vi även se en annan Sjötorpskuta, Linnea. Hon erbjöds plats under en vinter då barnen i familjen Bergström, som bodde ombord, gick i Kristofferskolan vid Brommaplan.

Bakom Verona kan man skymta de cirkelformade delarna av en stor skulptur "Från Leonardo till..." som Ilhan uppförde tillsammans med en god vän, arkitekten Chet Kanra. Den uppfördes utanför

Kungliga tekniska Högskolans arkitektursektion vid Karlavägen, och står där än.

Verona är numera upphuggen då hon var i så dåligt skick att hon inte gick att rädda. Hulda är på långsegling med en utställning som visar upp Ilhans skulpturer runt Europas kust.

Men nya tider råder och med det nya fartyg. Själv har jag köpt ovan nämnda Eloise och hon ligger nu på Huldass kajplats. Ett annat trevligt nytillskott är det betydligt yngre fartyget Wagtail. Det är en sk Nobby, en seglande räkrålar från Yorkshire, helt nybyggd av Tobias Ed och sjösatt 2008. Namnet Wagtail som betyder sädesärle kom sig av att det var ett sädesärlepar som följde bygget noga och på nära håll. Passande då det trivs sädesärlepar även under våra bryggor i Drottningholm.

KORHAN KOMAN

Läs också sid 175 i Lovö vår hembygd "Ombord året om" och sid 188 Segelskutor hemmahörande i Lovö.

*<http://www.huldafestival.org/hulda>
<http://www.koman.org>*



Årsstämman 2010

23 februari – vinterkväll, gnistrande snö, månsken och ganska kallt. I Klockargården jobbade Peter Tucker med att sätta upp sin fotoutställning *Förbifarten.se*. Stina gjorde i ordning kaffemaskinen, Jörgen kom med backar med öl och vatten, Margit och Kylli kom med 50 färdigbredda smörgåsar, Barbro kom med hembakta kakor till kaffet och Bertil ställde i ordning bord och stolar för stämman. Allt var klart klockan halv sju då medlemmarna strömmade in. Man tog för sig av allt, men var fanns mjölken?! Nästan katastrof. Laila tog bilen och hämtade raskt ett mjölkpaket hemifrån.

KLOCKAN SJU påkallade Carl-Axel uppmärksamhet, hälsade alla välkomna och förklarade 2010 års Stämma för öppnad.

Samuel Herthelius valdes till Stämmans ordförande, Kylli valdes till sekreterare och till justerare valdes Elisabet Hidemark och Lisen Wijkman. Kallelsen hade nått medlemmarna i stadgeenlig tid – alla hade haft möjlighet att läsa verksamhetsberättelsen i god tid. Samuel föredrog verksamhetsberättelsen stycke för stycke, stämman godkände den. Jörgen Ek kommenterade den ekonomiska berättelsen som var framlagd. Stämman fastställde det ekonomiska utfallet

utan några kommentarer. Revisorerna Bertil Ottoson och Thomas Billig hade noggrant studerat alla siffror och godkänt allt. Bertil föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman godkände enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

DAGS FÖR VAL av ordförande på ett år. Laila von Schéele talade för valberedningen som bestått av Henrik Thörnberg, Kajsa Hermodsson och Laila. Carl-Axel Linge hade meddelat att han inte ställde upp för omval. Valberedningen föreslog Bertil Ottoson till ny ordförande för Hembygdsföreningen. Bertil, välkänd i föreningen som revisor i många år, valdes enhälligt till ny ordförande för 2010.

Val av halva antalet styrelseledamöter. Laila meddelade att mandat utgick för Jörgen Ek. Fredrik Liljeström och Stina Odlinder Haubo. Jörgen hade avböjt omval. Valberedningen föreslog omval av Fredrik och Stina samt nyval av Pertti Hänninen. Pertti har varit adjugerad till styrelsen under 2009. Han var villig att ställa upp för val, men var förhindrad att närvara denna kväll. Stämman valde Fredrik, Stina och Pertti till styrelseledamöter fram till 2012 års stämma.



Leif Söderholm och Mippe Sandring framför Peter Tuckers utställning om vad som händer på Lovön om Förbifart Stockholm byggs.

FOTO: KYLLI JOHANNISSON

Kvarstår till stämman 2011 gör Kylli, Claes Lindahl och Karin Wahlberg Liljeström.

SÅ GÄLLDE DET val av suppleant för två år. Jan Lefvert hade avböjt omval och här hade valberedningen inte kunnat finna någon person villig att ställa upp. Den nya styrelsen uppmanades att komplettera sig under året. Kvar till stämman 2011 finns Susanne Wallenberg och Rutger von Schéele.

Val av revisorer var nästa punkt på programmet. Valberedningen måste ersätta Bertil som revisor och Thomas Billig hade avböjt omval. Valberedningen föreslog Håkan Öjerbring och Ebba Hammarström till revisorer med Jacob Söderberg

som ersättare, alla för ett år. Håkan hade varit ersättare under 2009, Ebba hade tidigare varit suppleant i styrelsen och Jacob är ny i styrelsesammanhang. Stämman valde enligt valberedningens förslag.

Valberedningen kunde därmed avsluta sitt arbete för detta år. Laila meddelade att de tre i valberedningen var villiga att fortsätta arbetet inför 2011. På ordförandens fråga om stämman var redo att utse Henric, Kajsa och Laila till Valberedare för 2011 blev svaret JA.

NU GÄLLDE DET beslut om medlemsavgiftens storlek. Ordföranden Samuel meddelade att styrelsen hade föreslagit oförändrade avgifter för 2011. Inga kommentarer

hördes och därför kunde stämman fastställa att medlemsavgiften för familj är oförändrad 200:- kronor och för enstaka personer 150:- kronor.

Vid punkten ”Av styrelsen väckta förslag” tog Carl-Axel Linge till orda och presenterade den avgående styrelsens förslag till Budget för 2010. Förslaget fanns för utdelning. Styrelsen hade under året arbetat mycket med att få balans i räkenskaperna efter föregående års underskott.

ARBETET UTMYNNADE i det presenterade förslaget. En diskussion följde som ordförande Samuel avslutade med att förklara att budgeten är en inriktning för styrelsens fortsatta arbete enligt stadgarna.

Under punkten ”Av medlemmarna väckta förslag” – där inga förslag noterats – fick nyvalde ordföranden Bertil Ottoson ordet. Han informerade bl.a. om de diskussioner som pågår i olika arbetsgrupper kring idén att förflytta Förbifartens trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten till Lindö. Frågor och svar blandades. Bertil informerade även om de senaste turerna kring Prästgårdsarrendet. Ordföranden tackade för intressanta upplysningar.

STÄMMAN LED MOT sitt slut. Kylli J tackade avgående ordföranden Carl-Axel med en bukett tulpaner, för allt arbete han lagt ner på hembygdsföreningen under året inte minst med att komplettera medlemsadresserna med e-postadresser – allt för att lättare skapa kontakt

mellan alla medlemmar. Jörgen Ek, som varit kassör i drygt nio år, avtackades med tulpaner och god dryck. Stora applåder till de båda som kommer att jobba vidare i olika arbetsgrupper.

Stämmans ordförande Samuel H förklarade 2010 års Årsstämma för avslutad och överräckte ordförandeklubban till Bertil Ottoson som tackade för förtroendet att bli vald till hembygdsföreningens ordförande. Han uppmanade alla att ta del av Peter Tuckers utställning kallad ”Förbifarten.se”.

Kylli tackade Samuel för att han återigen ställt upp som årsstämμοordförande och genomfört stämman på sedvanligt elegant sätt. Tulpaner och en kraftig applåd för Samuel.

I PAUSEN MELLAN stämman och kvällens föredrag presenterade sig alla arbetsgruppernas ansvariga och berättade om sina arbetsuppgifter. Alla välkomnades att delta – allt efter tid och förmåga.

Kvällens föredrag var efterlängtat. Laila och Rutger von Schéele berättade om familjens stora äventyr i samarbete med TV1 – ”Den stora resan”. Vi fick se många fina bilder som inte visats i TV, vi fick en mycket levande beskrivning om hur det var att leva med den bofasta familjen i ön Siberuts regnskog. Många ställde frågor som besvarades så levande av Laila och Rutger. Många frågor hanns inte med – kvällen tog obehagligt slut. Vi tackade familjen med tulpaner och livliga applåder.

KYLLI JOHANNISSON

forts från sid 2

Senare på våren spelade en kornknarr vid matningsplatsen.

En fiskgjuse, som har Mörbyfjärden som skafferier, har i flera år försökt få till ett bo vid Prästviks-området men lyckades heller inte häcka under 2009.

Några dagar i slutet av april tripade en mindre strandpipare i vätan vid Klockargården. Den sågs också vid Prästvik.

Malmviks strandängar har blivit bästa vadarlokalen i hela Ekerö kommun, med besök av höstflyttare som svartsnäppa, gluttsnäppa, brus-hane, grönbena, kärrensäppa, spovsnäppa och mosnäppa.

Minst tre häckningar av brun kärnhök konstaterades under våren, men resultatet är okänt. Vid Lovögården häckade en lärkfalk, där kunde man

konstatera att en unge kom på vingarna. En hornuggla har tidigare häckat vid Lovögården och vid Rörby Gård bor en kattuggla. Sist men inte minst – jo minst – finns en sparvuggla som varje år befinner sig vid fågelmatningen vid Koviksvägen just vid nedförsbacken.

Ja, det var vad Sven-Erik Schultzberg har noterat.

Många av de namngivna fåglarna är kanske helt okända för EP:s läsare, men den som blir intresserad kan naturligtvis läsa om de olika fågelnamnen i t.ex. "Fåglar i Europa" av Lars Jonsson. Varje vår och höst, en lördagförmiddag leder Sven-Erik en fågelpromenad med utgångspunkt från Lovö kyrka. Uppgifterna kommer att finnas i Vår- och Höstprogrammet.

KYLLI JOHANNISSON

ELEONORA-POSTEN

ISSN 1651-6508

utges av Lovö Hembygdsförening

Postadress: Eleonora-Posten

c/o Claes Lindahl

Box 188, 178 02 Drottningholm

claeslindahl@hotmail.com

Manusstopp till nästa nummer den 1 juni 2010

Lovö Hembygdsförening

Box 114

178 02 Drottningholm

e-post: info@lovohembygd.com

www.lovohembygd.com

Plusgiro: 8812-0

FÖRENINGSPOST

B



Avs: Dalgången 5
168 41 Bromma

Lovö Hembygdsförening
firar
60-årsjubileum
på
Ekebyhovs Slott
lördag 13 och söndag 14 november

Då står föreningen för det vanliga helgkaféet, och vi skall fylla slottet med musik, föredrag och andra aktiviteter. Vi skall ställa ut fotografier, målningar och konsthantverk. Vi skall sälja böcker, julkort och presentartiklar... Allt med Lovöanknytning. Det blir ett lysande tillfälle att marknadsföra och berätta om vår fantastiska ö för alla Ekeröbor och andra slottsbesökare!

Lite senare på lördagskvällen den 13 november är Ekebyhovs slott öppet enbart för Lovö Hembygdsförenings medlemmar. Då skall vi skåla för Lovön och fira vår 60-åring med buffé, mingel och mera musik.

Boka redan nu helgen 13-14 november och börja fundera över vad just du kan bidra med för att göra vårt jubileum till en verklig succé:

Ekonomisk sponsring – Serveringspersonal – Lotterivinster –
Musikframträdande – Försäljningspersonal – Konstutställning –
Kaffebrödsbak – Föredragshållare – Lovöprodukter

Alla bidrag och förslag mottages med stor tacksamhet!

Festkommittén: Kylli Johannisson, Ulrika Wesslau och Stina Odlander Haubo